

# ERFARINGSRAPPORT

UNC CHAPEL HILL

&

KENAN-FLAGLER BUSINESS

SCHOOL

STUDIEÅRET 12/13

Lars Hvelplund

Cand.Polit.

## **Om mit ophold**

Jeg var i studieåret 12/13 udvekslingsstuderende på University of North Carolina at Chapel Hill og Kenan-Flagler Business School. Opholdet udgjorde mit 1. år på kandidatdelen af min uddannelse i økonomi på Københavns Universitet. Halvdelen af mine fag var Ph.d. fag på økonomisk institut og den anden halvdel var en blanding af undergraduate og MBA businessfag på Kenan-Flagler Business School. For at tage Ph.d. fag måtte jeg deltage i en 4 ugers math-bootcamp i august.

## **Sproglig Forberedelse**

Jeg tog en TOEFL-test lige over for Palads. Det var nemt og billigt og kan anbefales. Så vidt jeg husker skal den bruges i ansøgningen til KU, hvorefter de vedhæfter den i den endelige ansøgning. Jeg brugte ikke lang tid på forberedelse. Tog en eftermiddag på KU's kontor på Fiolstræde, hvor man kan prøve et eksempel på en TOEFL-test. Det er en god idé, da strukturering og fremgangsmåde kan have betydning. Man skal – efter min opfattelse – ikke være bekymret over TOEFL-testen, det er relativt ligetil.

## **Boligforhold**

Jeg boede off-campus i et hus med 3 amerikanske graduate studerende. Det var fedt da jeg igennem dem hurtigt fik et netværk og hjælp med diverse ting i forbindelse med omstillingen fra at være dansker til at "være" amerikaner. Jeg fandt værelset på Craigslist.

Huslejen var overraskende billig. Jeg boede i et stort hus med 4 værelser, køkken, stue, 2 toiletter, 2 verandaer og egen have. Huslejen lød på 440 dollars ~ 2640 kr. Jeg boede i Carrboro, som er en lille hippieby der ligger klods op af Chapel Hill (jeg havde 10 min. på cykel). Den er lidt mere chill og jeg blev faktisk rigtig vild med at bo der. Der er rigtig mange gode caféer (Weaver Street Market, Open Eye, Looking Glass) hvis du er typen der læser bedst over en god kop kaffe. Der er tilmed proppet med grad-studerende så du er ikke den eneste der er mødt op kl. 7.30 med dine bøger :).

## **Bureaukrati**

Bureaukratiet var, som bureaukratiet altid er, forfærdeligt! Jeg brugte oceaner af tid og kræfter på e-mails frem og tilbage og det var en skam, for det var sgu lidt en ridse i lakken. Mit bedste råd er at du ikke skal stole på nogen :). Det lyder nok lidt paranoidt, men jeg havde ikke fået lov til alt det jeg fik lov til, hvis jeg bare havde fulgt reglerne og anvisningerne fra de forskellige kontaktpersoner. Sæt dig ind i programmernes opbygning og find ud af hvordan du strukturerer det bedste udvekslings år for dig. Derefter skal du bare gå efter det "and don't take no for an answer!". Derudover råder jeg til at du ikke

bruger for lang tid på at finde kurser hjemmefra, da det – i hvert fald for mig – var meget begrænset hvad jeg kunne vælge. Da jeg kom derover havde jeg tid til at tale med professorer og det administrative personale og fik lov til at følge alle de kurser jeg havde ønsket. Så det kan lade sig gøre!

### **Generelt prisniveau**

Alt er billigt i Chapel Hill. Lige fra dagligvarer til restaurantbesøg til barer (til Country Night på East End koster en øl 50cents). I de 10 måneder jeg boede i USA lavede jeg mad 2 gange, så der er altså en stor besparelse i forhold til det københavnske prisniveau!

Bøger kan købes brugt i Student Store på campus og kan faktisk også lejes. Hvis du køber kan du sælge dem tilbage til Student Store i slutningen af semestret og hvis de stadig er i fin stand får du ca. 70 pct. igen. I de fleste kurser jeg tog brugte vi faktisk pensum i begrænset omfang. Det var hovedsageligt artikler fra økonomiske tidsskrifter og tavlegennemgang (slides).

### **Lærer/studerende kontakt**

Alle professorerne var efter min erfaring rigtig flinke og imødekommne. Deres foretrukne kontaktmetode er gennem e-mail og de fleste svarer dig samme dag. Du kan virkelig mærke at de gerne vil dig det godt og tilgodese dine behov.

### **Fagligt udbytte/niveau**

- Ph.d. Økonomi fag: Det faglige niveau var super højt og kurserne var virkelig krævende. Gennemgang var MEGET teoretisk og nok en smule for teoretisk for mit vedkommende. De klæder virkelig de studerende på til at blive professorere og forskere, hvilket ikke er tiltrækkende karrierevalg for mig. Nogle gange fik man lidt indtrykket af, at det man lærer på Ph.d.-niveau er at snakke med andre Ph.d'ere om teori der har meget lidt med virkeligheden at gøre. Det er selvfølgelig blot min mening :)
- Business fag: Stoffet der blev gennemgået var egentlig ikke vildt komplekst, men der var bare RIGTIG meget. Eksaminer hver uge og konstant bedømmelse af dine performance i klassen. Alt hvad vi lavede var super anvendeligt og "hands-on". Jeg fik rigtig meget ud af kurserne på Kenan-Flagler og vil anbefale ALLE trods studie at tage et fag eller to derovre!!

## **Finansiering af opholdet**

Du skal ikke betale tuition hvis du har fået en samarbejdsplads. Så det "eneste" jeg skulle betale var husleje, kost og logi. Jeg finansierede dette igennem legater (du kan finde en liste over dem på <http://www.so.dk/studie/legater.aspx>). Jeg modtog 20.000 kr. fra DIH Fonden, 15.000 kr. fra Nordea Fonden, 15.000 kr. fra Oticon Fonden og 10.000 fra Dansk Tennis Fond (du behøver ikke være tennisspiller). Jeg har valgt at offentliggøre beløbene, da fondene ofte spørger om hvor meget du vil ansøge om. Jeg anede ikke hvor meget jeg kunne tillade mig at skrive, så nu kan du altså bruge mine beløb som en rettesnor. Mit råd til ansøgningen er at lave en skabelon med et eller to afsnit du skræddersyer til den enkelte fond og husk på jo flere du søger jo bedre!

## **Evaluering af opholdet**

Jeg har været super glad for at have været på udveksling og super glad for at have været i Chapel Hill. Når du er udvekslingsstuderende bryder du ud af den bås du er i på KU og får du mulighed for at prøve kræfter med nogle andre studieretninger. Det var enormt frit for mig hvilke kurser jeg skulle tage. Jeg skulle bare forklare min studieleder hvorfor det var relevant for min uddannelse i økonomi. De er jo også interesseret i at du får det bedste ud af dit ophold og det får man jo når man laver det man brænder for. Min mulighed for at tage en masse business fag gjorde bl.a. at jeg har fået en kæmpe interesse for den verden, som højst sandsynligt vil påvirke min fremtidige karriere.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte mig igennem det internationale kontor hvis der skulle være nogle spørgsmål!

Rigtig godt tur,  
Lars

**(Nedenfor har jeg samlet nogle udklip fra andre erfaringsrapporter, som jeg ikke har kunnet finde på KU's hjemmeside)**

### ***Universitetet og Campus***

*Hvis man skal pege på én afgørende forskel ved at studere ved KU og UNC er det den fællesskabsfølelse og stolthed de studerende ved UNC føler. Universitetet er ikke blot et sted man kommer et par gange om ugen for at modtage sparsom undervisning, det er i høj grad ens identitet. Det tre kvadratkilometer store campus område er stedet, hvor man lever, spiser, dyrker sport, mødes med vennerne – og så selvfølgelig også har undervisning. Campus har blandt andet et kæmpe football stadion (kapacitet 60.000!) og et basket stadion (kapacitet 21.750), et kulturcenter, et museum, militær bygninger, en daglig*

universitetsavis og et hav af restauranter. De amerikanske studerende identificerer sig derfor også med universitet på en måde, som jeg ikke har oplevet tilsvarende derhjemme. Man er stolt over at være en "Tar Heel" som de studerende kaldes, og man skilter stolt med sit tilhørsforhold til universitetet. UNC er et brand som alle glædeligt tager del i at markedsføre. Det er et must at opleve en football kamp og en basketball kamp, når man er studerende på UNC.

### **Lokalsamfundet**

Selve byen Chapel Hill er nærmest synonym med universitetet, der har et tæt bånd til lokalsamfundet. Det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, at de små 29.000 studerende udgør lidt over halvdelen af byens samlede befolkning. Det at universitet ligger i en relativ lille by er selvfølgelig også med til at gøre oplevelsen til noget helt andet end at studere i en by som København. Faktisk blev universitetet grundlagt før byen (det er USA's ældste offentlige universitet fra 1789). Hele byen er således også rettet ind efter universitetet. Busserne – der for øvrigt er gratis – er tilrettelagt efter universitetets skema og en hel busrute kører udelukkende på det store campus område. UNC's sportshold – specielt Basketball-holdet der er et af de absolut bedste collegehold i USA - er det som alle taler om. Overalt sælger butikkerne UNC-merchandise og restauranterne og især barerne har specialtilbud rettet mod de studerende hver aften. Semestret startede med en "Week of Welcome," hvor flag og skilte overalt i byen markerede de studerendes tilbagekomst.

### **Det sociale liv – "going out"**

Det sociale liv som international studerende er noget helt specielt, da alt omkring en er nyt og spændende. Man kommer hurtigt til at lære en masse nye mennesker at kende, hvis man altså er indstillet på det. Universitetets mange klubber og foreninger og den omtalte åbenhed man møder hos amerikanerne gør det nemt at få nye venner. Sammen med de mange arrangementer specifikt rettet mod internationale studerende betyder det, at den største opgave er at sortere i de mange tilbud og få afsat tid til både studier og sjov.

Endeligt gør det enorme udbud af restauranter og barer og det med danske øjne meget rimelige prisniveau, at man gang på gang må tage sig selv i at være blevet fanget af et 25-cent-øl-tilbud eller lækker mad til spotpris. Jeg vil i sær anbefale at man bevæger sig lidt væk fra Franklin Street (der er byens hovedgade med mange barer) og over Carrboro, der har nogle rigtigt gode steder. Carrboro er Chapel Hill's naboby – de hænger sammen og er i realiteten en by. Gode restauranter omfatter; Lime & Basil (Vietnamesisk), Kurama (utroligt billig sushi), Buns (byens bedste burgere, IP3 (pizza og sport, inkl "rigtig" fodbold). Barer; He's Not Here (gigantiske blue cups), Milltown (god mad og imponerende øl udvalg), The Cellar (billig, hyggelig og gratis pool om mandagen), The Station (live musik, dans), Speak Easy (pool, bordfodbold, gode øl), Cat's Cradle (spillested). Spørg dine amerikanske venner (eller manden på gaden) om hvor stederne ligger, de kan også fortælle dig om en lang række andre gode steder. Der er nok af dem!

### **Åbenheden**

Alle har, lige fra jeg først satte fod i byen, været utroligt imødekommende og venlige. Amerikanerne er meget interesserede i at møde udenlandske studerende og det er utroligt nemt at blive integreret. Som udenlandsk studerende er det selvfølgelig naturligt, at man møder mange andre internationale studerende og her har UNC været rigtig gode til at holde diverse arrangementer. Men "the Southern hospitality" som man bryster sig af her i sydstatene gør sig i høj grad også gældende udenfor campus. Når de lokale

*opfanger ens accent, spørger de straks interesseret til, hvor man er fra og viser sig klar til at både at stille og besvare alverdens spørgsmål. De amerikanske studerende er rigtig gode til at invitere os udlændinge med til alt fra sportsarrangementer til fester og tilbyder også gerne en stakkels billøs dansker et lift. Jeg har selv været med til at arrangere aktiviteter for udenlandske studerende ved KU, og har gentagne gange hørt om, hvor svært de synes det er at komme i kontakt med danske studerende. Ved UNC oplevede jeg en åbenhed og interesse, som jeg desværre har indtryk af ikke helt findes i studiemiljøet i København.*

### ***Fritidsliv***

*På campus er der mulighed for en lang række aktiviteter. Alt er betalt i undervisningsafgiften, så man kan bare gå løs. Man kan melde sig til alle slags sportsgrene – kun fantasien sætter grænser. Derudover har de nogle skønne fodboldanlæg, hvor vi ofte spillede kampe mod en masse studerende fra alle mulige lande. De skandinaviske udvekslingsstuderende dannede et fodboldhold og deltog i skoleturneringen, "Intra Mural Cup". Det var super sjovt og en god måde at socialisere sig på. Men uanset hvilken sportsgren man interesserer sig for, så burde den findes på UNC.*