

Erfaringsrapport fra udvekslingsophold på University of Minnesota, efteråret 2010 (Økonomi)

Ankomst

Et af de spørgsmål der hurtigt trænger sig på, når stedet for udvekslingsopholdet er afklaret, er valget af bolig. Jeg valgte ikke at arrangere noget hjemmefra, og rejste derfor af sted to uger før undervisningen startede, for at have tid til at ordne dette, se mig lidt omkring, og få klaret det nødvendige for hurtigt at kunne tilmelde mig fag, inden de blev fyldt op (se afsnittet om fag og undervisning nedenfor). Universitetet tilbød internationale studerende midlertidig indlogering i et af universitets "dorms" (Centennial Hall) til 21\$ pr. nat (skal dog bestilles i forvejen), hvilket jeg benyttede ved ankomsten.

Bolig og transport

Min søgning efter bolig gik primært via craigslist.com, og der var ganske mange muligheder, både små lejligheder og værelser i huse/lejligheder, men kun en mindre del var muligt at leje for de 4 måneder jeg havde behov for. Jeg fandt hurtigt et værelse i en lejlighed hvor jeg "subleasede" af en amerikansk studerende som selv skulle på udveksling i samme periode. Jeg boede sammen med tre amerikanske studerende og en slovensk ph.D. studerende, ca. 1 km fra campus i udkanten af "Dinkytown" (et område der ligger lige ved siden af universitetet og hovedsageligt bebos af studerende), og var godt tilfreds med dette. Prisen var 590\$ pr. måned, hvilket jeg syntes var lidt dyrt, men værelset var stort, lejligheden i god stand, og mine roommates hyggelige. Det er dog bestemt muligt at finde billigere løsninger, specielt hvis man finder et værelse i et større hus i fx "Dinkytown". Jeg købte hurtigt en billig cykel i Walmart, som virkede fint hele semestret, men de kan naturligvis også købes brugte på fx craigslist.com. Ved off-campus bolig vil jeg klart anbefale en cykel, da det gør det hele noget nemmere. Den offentlige transport i byen fungerer også ganske godt, og det er muligt at købe et buskort der gælder til al offentlig transport i byen hele semesteret for 96\$, hvilket jeg dog fravalgte.

Mange udvekslingsstuderende valgte at bo på campus, enten i dorms eller i nogle af de lejlighedskomplekser der er tilknyttet universitetet. Af de udvekslingsstuderende som havde valgt dorms, boede næsten alle i Centennial Hall (de fleste i single rooms, som de havde ønsket). Nogle gav udtryk for at de generelt var lidt trætte af at bo der, og efterhånden blev trætte af kantinemaden, mens andre synes det var hyggeligt og samtidig sparede de jo en del tid på transport og indkøb/madlavning. Det er dog lidt dyrt at bo i dorms, og det er mit indtryk at nogle også følte at de savnede lidt mere frihed. De fleste amerikanske studerende der bor i dorms er "freshmen" eller "sophomores" (dvs. 1. eller 2. årsstuderende) på 17-20 år, men der var også en del internationale studerende på typisk 20-24 år. Et alternativ er de lejlighedskomplekser der ligger lige ved siden af campus og udlejer lejligheder til studerende, herunder "Stadium View" og "University Village". De fleste internationale studerende der boede disse steder virkede umiddelbart rimeligt tilfredse. Valget af bolig afhænger naturligvis også til en vis grad af, om fokus er på at møde amerikanske studerende eller andre internationale studerende.

Fag og undervisning

Valg af fag gav anledning til lidt frustrationer. Den information man kan få om fagene via universitets hjemmesider er generelt ret begrænset, og typisk blot et par linjer. Evt. kan man være heldig at finde en ældre syllabus på en af professorernes hjemmesider, men min umiddelbare anbefaling vil være hurtigt at emaile underviserne i de fag der ser interessante ud, og bede om at få tilsendt fagets syllabus (ofte færdiggør de den dog først lige inden semestret starter, men de kan som regel sende en tidligere version). Det giver en god indikation af hvorvidt faget er relevant. For mit vedkommende var de første to uger (som forventet) en smule hektiske, og jeg tog rundt til en masse forskellige forelæsninger, inden jeg endeligt valgte fag, men endte dog med at være ganske godt tilfreds.

Før man kan registrere sig til fagene skal man først dokumentere at man opfylder fagets prerequisites. Dette foregår enten inden semestrets start, ved at indlevere fagbeskrivelser osv. for de relevante fag fra KU på det pågældende instituts kontor, eller ved at tale med underviseren der har faget (typisk det nemmeste hvis undervisningen allerede er startet). Desuden kan man som udvekslingsstuderende først tilmelde sig fag, efter at man efter ankomsten har deltaget i de påkrævede introduktionsmøder og udfyldt lidt papirarbejde, samt er blevet godkendt af universitets Health Service ("Boynton"). Det betyder at mange af fagene allerede er fyldt op når man omsider får adgang til at tilmelde sig. I dette tilfælde kan man enten vente og håbe på at nogen hopper fra (hvilket ofte sker de første 2 uger), eller evt. forsøge at få tildelt en ekstra plads af instituttet eller underviseren.

En ting man også skal være opmærksom på er, at det som økonomistuderende kan kræve lidt ekstra arbejde at finde relevante fag hvis man lige er startet på kandidatdelen. Af årsager jeg aldrig helt blev klar over udbød universitets økonomiske institut ikke 5000-level fag, men kun undergraduate og 8000-level (der ofte primært er for ph.d.-studerende og heller ikke altid udbydes til udvekslingsstuderende). Problemet var ikke så stort for mit vedkommende, idet jeg hovedsageligt ønskede finansielle fag, der blev udbudt af andre fakulteter, men nogle økonomistuderende var lidt irriterede. Generelt kan der dog findes en del interessante fag på de andre institutter, og det er værd at kigge sig omkring. Man skal dog huske på at nogle fag, herunder fx Applied Economics-fag (APEC), foregår på det campus der ligger i St. Paul, et stykke væk. Dette er imidlertid ikke noget problem, da der hyppigt går en gratis bus som tager ca. 15 minutter, men det giver lidt ekstra transporttid som skal indregnes ved skemaplanlægning.

Selve undervisningsforløbet adskilte sig som forventet lidt fra det typiske herhjemme, idet der kræves mere arbejde i løbet af semestret, mens den afsluttende eksamen typisk kun tæller 30-40% af den samlede karakter. Jeg havde således en del afleveringer, prøver og projekter/cases undervejs der talte med i karakteren.

Det kan også anbefales at tale med professorerne igennem semestret, de er som regel meget imødekommende hvis man som udvekslingsstuderende er i tvivl om noget fagligt, og deres "office hours" er til for at blive brugt, fx til at få uddybet en problemstilling fra undervisningen eller stille konkrete spørgsmål til en hjemmeopgave.

Diverse praktiske erfaringer

Indkøb viste sig at være mere besværligt end jeg havde forventet, idet supermarkederne typisk er baseret på at man kører på indkøb, og der ligger derfor ikke små supermarkeder lige i nærheden af campus. Mine roommates havde dog heldigvis biler, så for det meste kunne jeg køre på indkøb med dem, men ellers havde det være lidt irriterende.

Prisniveauet var generelt lidt højere end forventet, men overordnet set dog stadig lavere end herhjemme. Særligt tøj, offentlig transport, taxa og restaurant-besøg var noget billigere, mens almindelige dagligvarer og fastfood faktisk ikke var så meget billigere end herhjemme.

Det kan også anbefales at forsøge at få et State ID, så man slipper for altid at have sit pas med hvis man skal i byen eller bare have en øl på en restaurant (et dansk kørekort er ikke altid nok). Jeg fik det ikke selv gjort, og enkelte studerende blev også afvist med en begrundelse om at de skulle være af sted mere end ét semester (men det afhang vist af den konkrete person de talte med på kontoret). Det foregår vist ved at man henvender sig hos Minnesotas DVS kontor (Driver and Vehicle Services - <http://www.dps.state.mn.us/DVS/>) med en række dokumenter, herunder pas, visum og sin DS-2019 eller tilsvarende m.m. Der går typisk ca. 1 måned inden man modtager sit ID-kort, så er man kun af sted et semester, giver det mest mening hvis man er hurtigt ude.

Det er generelt ikke nødvendigt at have en bil i Minneapolis så længe man bor på eller tæt på campus, men skal man være af sted længere end et semester, er det måske værd at overveje at anskaffe sig en alligevel, idet mange ting naturligvis bliver lettere. Parkering kan dog af og til være et problem når sneen begynder at falde, og man bør sætte sig ind i reglerne for snerydning, hvis man vil undgå at ens bil bliver slæbt væk.

Selve Minneapolis by er ikke vanvittigt spændende, og i forhold til større europæiske byer kan man godt blive lidt skuffet over centrum, der primært er et sted hvor folk arbejder. Der er dog generelt en god stemning i byen, og særligt omkring campus er der ganske hyggeligt, især de måneder hvor det stadig er varmt (hvilket på mit ophold var helt indtil starten af november). Det skal naturligvis også bemærkes at når det bliver koldt i Minneapolis, så bliver det rigtigt koldt, men det føles trods alt ikke helt så slemt som temperaturen umiddelbart giver indtryk af, idet det typisk er en mere tør kulde, ligesom det ikke blæser så meget som i Danmark.

Alt i alt havde jeg et fremragende semester, hvilket ikke nødvendigvis kommer til udtryk af ovenstående (der primært vedrører de ting der gav anledning til forvirring eller frustration), og kan varmt anbefale University of Minnesota til andre studerende.

Yderligere information

Mange informationer kan findes på www.onestop.umn.edu der er universitetets portal for de studerende. Herinde kan findes information og vejledning om fag, skemaer, campus osv., og det er også her man kan se sine karakterer og finansielle udeståender med universitetet undervejs.

Som international studerende foregår meget gennem universitets internationale kontor, ISSS (International Student and Scholar Services), og som udvekslingsstuderende kan man finde hjælp til ansøgning, ankomst osv. samt diverse skemaer og formularer på <http://www.iss.umn.edu/exchange/>.