

Erfaringsrapport fra Universitat Wien - Efterar 2011

Forberedelse:

Sammenlignes forberedelsen til et Erasmus udvekslingsophold med forberedelsen til ophold udenfor Erasmus samarbejdet, sa er det meget begranset, hvad der reelt set er. Følges den givne vejledning man finder pa Polits hjemmeside, under fanen "Udlandsophold", sa forløber det hele let og glidende. Det eneste man reelt set selv skal gøre, er at ansøge om, hvor man vil hen samt sikrer sig en forhandsgodkendelse af de fag man regner med at tage.

Fagene pa Universitat Wien kan findes i deres online fagkatalog, som findes pa <http://www.univie.ac.at/>. Det kan ved første øjekast godt virke lidt uoverskueligt, men giver man lige sig selv 5-10 minutter til at sette sig ind i det, sa forløber det ganske glidende. Desverre bliver fagkataloget først opdateret meget sent, sa ved ansøgning om forhandsgodkendelse er det desverre ikke muligt at velge fag fra kataloget, som er gældende for det semester, man selv skal ned og studere i. Man skal ogsa vere forberedt pa, at det ikke er alle fag, som gar igen i bade forarssemester og efterarssemester. Søg derfor forhandsgodkendelse ud fra, hvad der virker interessant og velg derefter de endelige fag nar man er dernede. Tilmeldingsperioden ved Universitat Wien gar et godt stykke ind i semesteret, sa der er god mulighed for, at fa prøvet lidt af hvert af inden man tager sin endelige beslutning.

Velger man at tage til Wien i efterarssemesteret kan det klart anbefales at komme tidligt og deltage i et af de udbudte tyskkurser. Disse kurser koster ikke noget, hvis man kommer som Erasmusstuderende og er en virkelig god made at møde andre udvekslingsstuderende og hermed hurtigt danne sig et netverk. Dette kan klart anbefales, da den første tid ellers godt kan virke lidt ensomt.

Bolig:

Nar man er blevet optaget til sit Erasmusophold far man et link til ÖEAD. ÖEAD er en offentlig non-profit virksomhed, som sørger for kollegier i de større byer i Østrig. Det der kendetegner ÖEADs kollegier, er, at det udelukkende er udvekslingsstuderende, som bor der. Sa ønsker man at bo sammen med østrigere skal man benytte andre muligheder (disse bliver nævnt til sidst i dette afsnit).

Fordelen ved ÖEAD er, at der er minimalt arbejde man selv skal gøre. Der skal indbetales et depositum pa €750 og laves en prioriteringsliste over, hvilke steder man helst vil bo og sa klare de det hele for en. Sørge for at fremsende dine ønsker **i god tid(!!!)**, da der er stor rift om de billigere centrale kollegier og fordelingen sker efter først-til-mølle princippet. Skal der fremhaves en ulempe ved ÖEAD, sa er det, at nogle af deres kollegier godt kan vere lidt overpriced i forhold til, hvad man alternativt kan fa, hvis man arrangerede det selv. I forhold til danske priser, er det dog ganske udmærket. Derudover kan hele systemet omkring ÖEAD godt virke lidt tungt og bureaukratisk, men kan man leve med det, sa er det en udmærket ordning.

Priser for et verelse hos ÖEAD ligger mellem €250 - €600 alt efter beliggenhed, verelsesindretning, hvor gammelt kollegiet er osv. De allerbilligste verelser bor man 2 personer i, men langt de fleste verelser er enkeltpersoners. Man henter nøglen pa ÖEADs kontor om morgenen fra den dato, hvor man er blevet tildelt sit verelse.

Huslejen hos ÖEAD dækker alt – dvs. tv, internet, vand, varme, sengelinned, pude, dyne samt rengøring en gang om ugen. Det er meget vigtigt selv at medbringe internetkabel (gerne af betydelig længde, hvis man vil have computeren med i sengen), da der ikke er trådløst internet på kollegierne. Vil man i stedet tage sin egen router med og lave sit eget trådløse netværk er dette også tilladt. Køkkener er også med fuldt udstyr. Dog kan det godt anbefales at man medbringer sin egen gode kniv, da noget af det godt kan være lidt slidt.

Der er vaskerum på alle ÖEADs kollegier. Priserne for en vask svinger mellem €1,5 - €2 alt efter sted. Tørretumbling er gratis. Der findes ikke tørrerum, så enten må man bruge tørretumblerne eller tørre sit tøj på sit værelse (selvom dette ikke er tilladt). Har man dog et værelse med altan – det havde undertegnet – så er det tilladt at tørre sit tøj dér.

Vil man have gæster overnattende, så koster dette €12 pr. nat. For disse €12 bliver der stillet ekstra seng, sengelinned, pude og dyne til rådighed. Det er rengøringsdamerne, som får disse €12, så de er meget strikse med at rapportere, hvis de opdager, at der har overnattet gæster og dette ikke er meldt. Det skal dog siges, at der ikke bliver gjort rent i weekenderne, så hvis ens kæreste kommer på besøg en weekend, så kan man snildt sove i samme seng uden at der er nogen der brokker sig.

Depositummet får man tilbage på en check den dag man flytter ud. Checken kan dog kun indløses i en Bank Austria, så giv vær forberedt på at give lidt tid inden flyveren går, så man kan nå at indløse den. Derudover bliver der fra depositummet trukket et administrationsgebyr på €18 pr. måned samt €45 for slutrengøring.

Beliggenheden i Wien er en subjektiv ting. Dog er en god tommelfingerregel, at jo lavere Bezirk kollegiet ligger i jo mere centralt ligger det i. Jeg boede selv på Gasgasse, som ligger lige ved siden af Westbahnhof (meget stor banegård i Wien). Det ligger i 15. bezirk, som umiddelbart lyder af meget, men faktisk er rimelig centralt. Så man skal ikke lade sig skræmme af et højt rangeret bezirk. Derudover fungerer det offentlige transportsystem rigtig godt i Wien, så bor man i nærheden af en U-bahn station eller sporvognsstop, så er man ret godt på vej.

Ønsker man selv at arrangere et sted at bo, så vil jeg anbefale www.jobwohnen.at. Hjemmesiden er et sted, hvor østrigere laver opslag på fremleje af deres lejligheder i kortere eller længere perioder. Derudover laver kollektiver og bofælleskaber også opslag, hvis de søger en ny roomie. Der er ofte lidt billigere end, hvis man vælger at benytte ÖEAD. Vær dog opmærksom på, at der også er hajer derinde. Så værd lidt kritisk i forhold til priser og standarder. Sørg som minimum for, at der er billeder og en god beskrivelse af lejligheden og hvor den ligger. Evt. ring også sammen med fremlejer.

Tyskkursus:

Det er en rigtig god idé at tage på de udbudte tyskkurser, som Universität Wien udbyder inden semesterstart. Det er her, at man får et stort netværk hurtigt, hvilket er rigtig rigtig vigtigt i forbindelse med et udvekslingsophold. Jeg fik desværre ikke selv deltaget i et af disse, hvilket jeg har fortrudt og ærgret mig over mange gange.

Selve kurset koster €400, men hele dette beløb bliver refunderet når man har bestået kurset samt deltaget i et tilstrækkeligt antal timer. Hvad jeg kunne forstå på folk, som tog kurset, så er dette ikke et problem, da man bliver inddelt efter niveau.

Hvis man ikke har mulighed for, at deltage i tyskkurset i Wien, så udbyder Københavns Universitet også sprogkurser til studerende, som skal på udveksling. Dette er en god alternativ måde, at få læst op på sit gymnasietysk.

Universitetssport:

Universitet Wien udbyder forskellig sport for de studerende på universitetet. Katalog kan findes på <http://www.univie.ac.at/USI-Wien/>. Kurserne koster mellem €20 - €50 pr. semester at deltage i samt et tilmeldingsgebyr på omkring €2. Det er muligt at framelde sig indtil en måned inde i semesteret og få sine penge tilbage, hvis man fortryder et hold. Det er en god idé at være hurtig i sin tilmelding, da de fleste hold bliver fyldt op inden for 1 uge efter udbud.

Jeg selv trænede i et træningscenter af kæden McFit (tror den er tysk). Dette kostede mig €19 om måneden samt et indmeldelsesgebyr på €20. Det var en rigtig lækker kæde, med dejlige rene lokaler, søde medarbejdere og nye redskaber. Husk blot at medbringe bekræftelse fra Erasmus og Univerversität Wien ved indmeldelse.

Vil man hellere løbe, så har Wien rigtig mange store dejlige parker med rig mulighed for dette. Udover parkerne kan man også løbe langs Donaukanalen. Begge dele kan klart anbefales!

Erasmust Student Network (ESN):

ESN er en frivillig organisation, som tager sig af indkomne erasmusstuderende. De arrangerer alt fra fester til weekendture til skiture og andre arrangementer. Det kan helt klart anbefales at deltage i så mange af disse arrangementer som muligt for det er her man rigtig møder andre erasmusstuderende. De fleste af udflugterne koster ekstra, men kan klart anbefales! Det er også igennem ESN man får sin "buddy", hvis man vælger at skrive sig op til sådan en. En "buddy" er en østrigsk studerende, som hjælper én gennem den første tid, som udvekslingsstuderende (det er svarende til den mentor-ordning vi har på polit). ESN har også en masse arrangementer inden semesterstart, så det er en god idé ikke at have for mange planer inden semesteret og deltage i disse i stedet.

Ankomst:

Ved ankomst til Wien er der to måder at komme fra lufthavnen og ind til centrum. Enten tager man CAT eller S-bahn. CAT (står for City Airport Train) er et tog, som kører uden stop mellem centrum og lufthavnen. Men dette tog tager det ca. 15 minutter at komme ind til byen. Til gengæld koster også €10. S-bahn er det almindelige tog. Med dette tog tager det omkring 25 minutter at komme ind til centrum. Dette koster omkring €3. Så en god besparelse, hvis man kan sidde i toget ca. 10 minutter ekstra. For at finde frem til S-bahn skal man følge det blå/hvis S (kan godt ligne et lyn). For CAT følges det lysegrønne spor med teksten "CAT".

Formalia ved ankomst:

Der er en del bureaukratisk postyr, der skal ordnes ved ankomst til Wien. I Østrig er de meget glade for stempler og underskrifter og ikke alt foregår lige så glidende og digitalt, som vi er vant til herhjemme. Er man dog forberedt på dette, så går det hele fint. Jeg valgte at få det hele overstået i løbet af én dag. Dette kan klart anbefales. Selvom det kan virke lidt surt når man står i det, så er det rart bagefter. Følg eventuelt nedenstående i kronologisk rækkefølge (HUSK!! Dog at tjekke op på adresser og åbningstider hjemmefra, da disse kan have skiftet). **Husk også pas og kontanter**

Ved bolig gennem ÖEAD:

- **ÖEAD kontoret**
Ebendorferstrasse 7
A – 1010 Wien
Åbningstider:
Mandag – fredag: 09.00 – 12.00
Tirsdag og torsdag: Yderligere: 14.00 – 16.00

Kontoret ligger i gåafstand fra Schottentor U-bahn station, som findes på linje U2. På dette kontor får man udleveret kontrakt og en meldezettel, som ÖEAD skal underskrive. Vær her opmærksom på, at de først vil underskrive meldezettel når de har udleveret nøglerne. Det kan derfor ikke betale sig, at tage derover før disse bliver udleveret. De snakker alle sammen engelsk på kontoret og er meget søde til at besvare spørgsmål.

Hvis man har fundet bolig på anden vis, så er det udlejer, som skal underskrive meldezettel. Denne kan stadig udleveres på ÖEAD kontoret eller printes hjemmefra. Kan findes ved at google "meldezettel".

- **Erasmuskontoret**
Dr. Karl Lueger – Ring 1
Åbningstider:
Mandag – onsdag : 09.00 – 12.00
Torsdag: 14.00 – 17.00

Dette kontor ligger inde i selv universitetets hovedbygning. Hovedbygningen ligger lige ved siden af Schottentor U-bahn station og kan næppe undgås. Når man kommer ind i hovedbygningen drejer man til højre op af nogle trapper. Kontoret ligger på højre side efter det første sæt trapper. Her får man forskellige oplysninger vedrørende det at være udvekslingsstuderende og enkelte vigtige møder heriblandt datoer for orientationsmøder. Det er på disse møder man får udleveret sit studiekort, så man skal komme. På kontoret får man udleveret et girokort på €17, som er en slags tuition-fee alle studerende skal betale. Dette skal være betalt før man kan få udleveret sit studiekort. Girokortet kan betales i en bank eller posthus mod et gebyr på €3. Det tager ca. 1 uge at få gennemført betalingen, så det er en god idé at tilmelde sig et orientationsmøde ca. 1 uge efter man har betalt girokortet. **HUSK PASFOTO TIL ORIENTATIONSMØDET!!** Der er automater på næsten alle stationer, hvor billedet kan tages til ca. €5.

- **Bezirksamt (myndighederne)**
<http://www.wien.gv.at/mba/mba.html>
Åbningstider:
Mandag – onsdag og fredag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 17.30

Denne instans har kontorer flere steder rundt i Wien, og det er i princippet ligegyldigt, hvilken én der vælges. Man skal her melde sig inden 3 arbejdsdage fra man har fået underskrevet sin meldezettel. Her skal der medbringes en underskrevet meldezettel samt sit pas. Man afleverer sin underskrevet meldezettel og får en bekræftelse tilbage. Denne bruges som kvittering på, at man rent faktisk er erasmusstuderende og skal bruges ved tilmelding af enkelte ting (f.eks. indmelding i fitness center). Indenfor 3 arbejdsdage inden afrejse skal man huske at gå på kontoret igen for at "afmelde" sit erasmusophold.

- **Municipal department 35**

Dresdner Strasse 93

Åbningstider:

Mandag, tirsdag, fredag: 08.00 – 12.00

Torsdag: 08.00 – 12.00 og 15.30 – 17.30

Denne kan man vente med, da man blot skal melde sig inden for 3 måneder. Dette er lidt mere besværligt end ovenstående, da man skal have en del flere ting med. Der er her et tilmeldingsgebyr på omkring €35 - €40. Jeg valgte ikke at tilmelde mig, da det blot er et spørgsmål om 1 måned, og jeg oplevede ikke nogen problemer med det. Ingen af de andre danskere jeg snakkede med havde tilmeldt sig og heller ingen af dem oplevede nogen problemer. Det er selvfølgelig op til én selv om man vil løbe den risiko.

- Liste man skal medbringe:

- Pas
- Meldezettel (den man får fra Bezirksamt)
- Bevis på sygeforsikring der dækker alle omkostninger. Her er det europæiske blå sygesikring fint nok
- Bevis på at man er finansielt dækket. Dette kan være bank bekræftelse hjemmefra, legatbeviser, underskrevet brev fra forældre. Rådighedsbeløbet for hver måned, der skal bekræftes varierer alt efter om man er over eller under 24 år og disse rater skifter. Jeg råder derfor til, at man tjekker op på dem hjemmefra.
- Bekræftelse af optagelse fra på Universität Wien. Denne fås på universitetet.

Bank:

Det kan helt klart anbefales at åbne en bankkonto. Dels er det påkrævet, hvis man vil starte et fitness abonnement, telefonabonnement el.lign. Dels sparer man omkostningerne ved at hæve på hæveautomaterne og slipper derved for at have mange kontanter i lommen. Det koster ikke noget og er ikke specielt besværligt. Det er dog ikke alle banker, som vil tillade konti med en løbetid på ét semester.

Erste Bank vil bl.a. ikke. Jeg havde selv Bank Austria. Dette er samtidig det største bank og tilstedeværende overalt. Jeg har ikke haft nogen problemer med dem og kan kun anbefale dem.

Mobil:

Jeg vil helt sikkert anbefale at man skaffer sig et østrigsk telefonnummer hurtigst muligt. Jeg havde en pakke fra www.bob.at, hvilket var billigt og godt. Det kræver dog en bankkonto for at kunne oprette sig. Derudover er der også mulighed for taletidskort, hvis man hellere vil det. Jeg benyttede mig dog ikke at disse.

Fagligt:

Jeg ønsker ikke at kommentere direkte på de professorer jeg havde i Wien. Det skal dog nævnes, at Universität Wien sammenlignet med Københavns Universitet på nogle områder godt kan virke lidt tungt, bureaukratisk og gammeldags. Professorerne forventer at blive tituleret med titel, man *skal* arrangere et møde med deres sekretær (ikke noget med blot at komme brassende) og systemet kan på nogle områder godt virke lidt tungt. Dette har dog også sin charme og jeg fandt det meget givende at opleve et system anderledes end det jeg er vant til fra København.

Den største omvæltning for mig var den ret så afslappede indstilling til undervisningen. Bøger er ikke rigtig noget de bruger i Wien. Flere gange var jeg ude for, at professoren rent faktisk scannede de relevante dele af pensum og lagde dem ud til fri afbenyttelse på holdets hjemmeside (så meget for copyright).

Eksaminerne foregår blot i de samme lokaler, som undervisningen har fundet sted i – der er meget begrænset kontrol, mobiltelefon bliver ikke frataget og folk sidder og kigger efter og små snakker. Jeg var selv ude for at opleve nogen blive taget i at snyde. De blev blot adskilt, så de ikke sad for tæt sammen – og så var der ikke så meget anden konsekvens. Jeg oplevede også, at studerende, som ikke lige havde skrabet nok point sammen til at bestå blot kunne snakke lidt op for professoren og så få ændret sin karakter. Altså noget **helt** andet end herhjemme.

Ens karakter bliver heller ikke givet udelukkende ud fra den sidste eksamen. De fag jeg havde var karakterstrukturen typisk bygget op af følgende vægte:

- 40% sidste eksamen
- 40% midterm prøve
- 10% deltagelse
- 10% fra løbende afleveringer

Dét at man kan opnå ekstra point fra at deltage aktivt i undervisningen er noget helt andet end det man kender fra Københavns Universitet. Fra deltagelse menes at fremlægge mindre dele af pensum undervejs, fremlægge læste opgaver o.lign.. Jeg oplevede faktisk at det fungerede rigtig godt og mener det er noget som Københavns Universitet burde se på. Man skal langt fra lade sig skræmme selvom det godt kan virke lidt afskrækkende at skulle fremlægge noget foran et helt hold. Stort set alle kommer igennem det, så det er bare om at give los og få scoret de ekstra point.

Niveauet på Universität Wien synes jeg generelt er lidt lavere end på polit-studiet ved Københavns Universitet. Jeg følte mig rigtig godt rustet og det var begrænset, hvor ofte man rigtig skulle knokle for at komme igennem et fag. Jeg så det som en positiv oplevelse at se, hvor godt rustet vi rent faktisk bliver på

Københavns Universitet i forhold til at andet stort europæisk universitet. Det gav et godt skud selvtillid og gjorde mig lidt stolt over at være studerende i København.

Det økonomiske institut består af to dele:

Volkswirtschaft er det, som minder mest om polit. Det holder til inde i centrum ved Hohenstaufengasse meget nær Schottentor U-bahn station.

Betriebswirtschaftsliche Zentrum (BWZ) er hvor alle finansieringsfagene og business fagene ligger. Udbuddet af fag herfra minder mest om CBS blandet med nogle finansieringsfag. Da jeg læste i Wien lå dette et stykke fra centrum. Man kunne dog komme derud med U-bahn og sporvogn, så det var ikke noget problem. Ifølge planen skulle denne del af instituttet flytte ind til centrum i 2013/2014.

Fritid og livet i Wien:

Prisniveau og indkøbsmuligheder:

Prisniveauet i Wien er generelt lavere end i København og man kommer rigtig langt på en SU. Da jeg havde mit studieophold var det en stående joke, at hvis noget var dyrt (læs: Spisesteder de mest turistede steder), så svarede det til normale priser i København.

Indkøbsmulighederne er gode og mange. Jeg har nedenfor nævnt supermarkeder sorteret med det billigste først:

- Penny Markt
- Hofer (er egentlig Aldi blot med et andet navn)
- Billa
- Merkur
- Spar

Jeg foretrak selv at handle i Merkur. Merkur er en stor kæde med rigtig lækre supermarkeder. Kvaliteten minder vel om en god Føtex (på grænsen til Mad & Vin i Magasin), men med særdeles fremragende priser. Det kan helt sikkert anbefales.

ESN:

Se tidligere beskrivelse.

Caféer og spisesteder:

Det er kutyme at give drikkepenge i Wien og denne er som regel på 10 pct. Betalingen på en café i Wien er lidt anderledes end i Danmark. I stedet for at man får en regning og så ligger drikkepenge sammen med det samlede beløb, så fortæller man tjeneren det samlede beløb man ønsker at betale. Det er et sjovt lille tvist, som man lige skal vænne sig til. Derudover er det meget Wien'sk at tjenerne skal virke lettere arrogante, småsure og ligeglade. Det er et spil for galleriet som går langt tilbage i historien, men også sjovt at opleve.

Østrigerne er virkelig glade for kage og caféer, hvilket betyder, der er et hav af disse. Og de fleste af dem er rent faktisk rigtig gode. Det kan dog godt betale sig at prøve nogle af caféerne, som ligger lidt væk fra alt turisme. Disse kan godt være lidt pebret i forhold til, hvad man reelt set får. Det er dog et must at prøve at

sidde på nogle af de store gamle caféer, hvor gamle store tænkere også har siddet og nyde en Wiener Melange med hertil hørende kage eller tærte. I Wien er det også alment accepteret, at man kan sidde i timevis over en kop kaffe og læse en avis eller studere. Der er ikke pres på, at man skal købe ekstra når man vil sidde i lang tid, som det godt nogle gange kan opleves i København.

Gider man ikke selv lave mad er der et rigtig stort udbud af udmærket take-away til rigtig fornuftige priser samt gode billige spisesteder. Næsten overalt finder man noodle take-away og lignende thai, hvor man kan få et fremragende måltid mad til €5. Derudover vil jeg klart anbefale, at man kigger forbi Vapiano. Vapiano er et italiensk "fast-food" koncept, hvor **ALT** er hjemmelavet og af virkelig høj kvalitet. Man kan spise sig mæt + drikkevarer for omkring €10. Det er virkelig anbefalelsesværdigt og klart et af mine favoritsteder. Der ligger flere rundt omkring i Wien, så der er ingen undskyldning for ikke at prøve én.

Kulturelt

Wien kaldes også Europas kulturelle hovedstad. Og dette er berettiget! Der er en hav af museer, teatre, operaer, musiksteder osv. I efteråret holdes der en aften kaldet Nacht der Museum, som minder lidt om kulturnatten. Her kan man købe en billet til €12, som så giver adgang til alle museer i Wien for en aften. Museerne har her åbent til kl. 01.00. Aftenen er rigtig hyggelig med musik i gaderne og mange mennesker. Jeg anbefaler, at man tager til Museums Quartier denne aften og blot hænger ud. Der sker rigtig meget.

Det er også muligt at komme ind og se opera og ballet uden man skal spendere en formue. I både Staatsoper og Volksoper kan man få ståpladser for omkring €4 - €5. I Staatsoper er der små skærme, hvor stykket bliver oversat og der er gelænder, man kan støtte sig lidt op af. Udbuddet af teater og opera er dog så stort, at priserne for en siddeplads faktisk er ret overkommelige, hvis man ikke orker at stå op. Eneste minus er, at man skal stå i kø 30 – 45 minutter for at få en billet. Programmet kan findes på <http://www.wiener-staatsoper.at>.

Hvis man er til street-art kan det godt betale sig at være lidt opmærksom når man går rundt i byen. Flere større kunstnere som Space-Invader og Banksy har besøgt Wien og deres små finurlige værker kan nemt fanges, hvis man blot er lidt opmærksom. Ellers er der langs Donau flere passager, hvor der er givet tilladelse til graffiti, hvilket har medført noget ret sejt udsmykning.

Er man så heldig at være i Wien omkring juletid, så er der det store berømte julemarked. I hele december hænger der en tung duft af glögg (eller glühwein) og punch i luften. Det er rigtig hyggeligt at gå rundt i de forskellige markeder og få et glas af hvad man nu vil have. Dette kan ikke undgås at blive oplevet, hvis man er i Wien omkring juletid.