

# Ophold ved University of Western Ontario, Canada

Sep. 2009 – apr. 2010

## Universitetet og campus

Jeg tog til Canada for at prøve at gå på et universitet hvor alt er samlet på et stort campus, for at opleve det campusmiljø jeg savnede lidt på Københavns Universitet. Jeg blev ikke skuffet. Du kan praktisk talt leve på campus, og det er der faktisk nogle der gør! Førsteårsstuderende, som bor på residence, har mealplan og er ikke gamle nok til at tage i byen downtown uden et vellignende fake ID, har ikke særlig meget incitament til at bevæge sig uden for campus.

UWO ligger på et stort grønt område i London, afgrænset af floden Themsen. Når solen skinner spiller de studerende football på plænerne og når det sner kælker de ned ad Universitetsbakken. Om efteråret er campus fyldt med røde og gule træer og om foråret er der tulipaner og påskeliljer overalt. Der er i det hele taget gjort rigtig meget ud af campus. Man skal dog ikke lade sig snyde af det ydre middelalderborglook, de fleste bygninger er bygget i 70'erne, hvilket man tydeligt ser når man først kommer inden for.

Jeg fandt hurtigt ud af, at UWO i Ontario er kendt for at være et party universitet og dér hvor de rige og posh piger fra Toronto studerer. Universitetet har mange traditioner, der samler alle de studerende, som *home coming* hvor alle klær sig i universitetets farver (lilla, sort og hvid), holder pancake keggers fra morgensstunden og hepper på universitetets football hold.

Det har været en fantastisk oplevelse at læse på UWO! Efter 8 måneder følte jeg dog at jeg havde fået campusmiljø nok og glædede mig til at vende tilbage til København.

## Fagligt

Fagligt er jeg ikke synderligt imponeret. Jeg kan selvfølgelig kun udtale mig om økonomisk institut, men hvad jeg har hørt fra andre er, at niveauet generelt er lidt lavere og arbejdsbyrden større. Jeg synes at kvaliteten af undervisningen ved økonomi var meget svingende. I nogle fag føler jeg ikke at jeg lærte så meget, mens andre var ganske interessante. Arbejdsbyrden i de enkelte fag var ligeledes meget svingende. I nogle fag var jeg på ingen måde overbebyrdet og i andre havde jeg afleveringer konstant. Man skal være opmærksom på, at de fag som kaldes essaykurser, kræver lidt mere arbejde, da der er en del afleveringer plus en større opgave til slut i semestret. Til gengæld synes jeg at jeg virkelig fik forbedret mit skriftlige engelsk i disse kurser. Fra KU var jeg vandt til store forelæsninger for hele årgangen, så det var rart, at klasserne var mindre og at de fleste af ens professorer tog sig tid til at lære ens navn. I det hele taget var der en meget bedre lærer elev kontakt

end jeg indtil videre har oplevet på KU. Jeg tog fag på undergrad, men kunne nok godt have fået lov til at tage nogle graduate fag, men der var ikke rigtig noget interessant, så jeg prøvede aldrig. Alt I alt ville jeg dog ikke tage til UWO for at blive udfordret rent fagligt.

Rent sprogligt oplevede jeg ingen problemer. Professorerne stiller ikke så høje krav til udvekslingsstuderende, bare indholdet af ens besvarelser var i orden så betød det ikke så meget om grammatikken haltede. Jeg oplevede kun at der blev stillet sproglige krav i de essay kurser jeg fulgte, men igen er professorerne venligere ved udvekslingsstuderende. Generelt er der rigtig mange internationale studerende på UWO, altså studerende der tager en hel grad. De er ikke alle sammen lige gode til engelsk selvom der bliver stillet højere krav til dem fra professorerne. Man skal derfor ikke blive overrasket hvis man rent faktisk har bedre engelskkundskaber end gennemsnittet i ens klasser. Hvis man ikke føler sig så sikker i engelsk udbyder universitet hjælp til at forbedre sig både mundtligt og skriftligt.

## Bolig

Som sagt bor de fleste førsteårsstuderende på residence og jeg tror de har det virkelig sjovt! De er 17-18 år, er lige flyttet hjemmefra og lige begyndt at drikke. Jeg ved til gengæld ikke hvor sjovt det er for udvekslingsstuderende! Jeg valgte i hvert fald at bo off-campus og det har jeg ikke fortrudt, ud fra hvad jeg hørte fra dem, som valgte at bo på residence. Der er mange regler, ens roomies er unge og maden er tvivlsom. Der findes også residences, hvor beboerne er på ældre årgange, fx London Hall. De residences jeg besøgte, havde generelt fine faciliteter og køkken, så man selv kunne lave mad.

Jeg vil helt sikkert anbefale at bo off-campus. De studerende er lidt ældre og du er ikke underlagt regler og forbud som på residence. Det er relativt nemt at finde noget, jeg tror jeg brugte 2 dage på at lede. Et godt tip er at bo på ACBB, imens du leder. Rigtig mange uvekslingsstuderer bor der og det er rart at møde nogen, der er i samme situation og som kan give gode tips til søgningen. Lige som mange af de andre udvekslingsstuderende boede jeg i et område af London kaldet Old North. Den del af Old North der støder op til universitet, er stort set kun beboet af studerende. Det kan tydeligt ses på tilstanden af husene, men jeg synes det har sin charme, som til St. Patricks day hvor alle trækker stole og borde ud på plænerne, spiser panekager og spiller flipkop i solen. Man kan gå til Campus og der går busser direkte ned til downtown. Jeg betalte \$ 425 om måneden plus vand, varme ect.. Det kan sagtens gøres billigere hvis man ikke er kræsen, eller ikke har noget imod at bo langt fra campus. Man skal ikke forvente luksus. Mange af husene er ret gamle

og præget af at de har været beboet af studerende, men er man villig til at betale lidt ekstra, kan man godt finde nogle pæne værelser.

Man kan godt cykle i London, men mange steder er man henvist til fortovet. Canadierne vil fortælle dig, at du ikke kan cykle fra november til marts. Det passer ikke helt, men nu var det vist også historisk varmt den vinter jeg var der! Du betaler for et buskort i starten, men det er ikke det mest effektive bussystem. Jeg var meget glad for at jeg kun boede 10 min fra campus så jeg kunne gå, til gengæld var jeg nødt til at tage bussen når jeg skulle handle, hvilket var ret besværligt.

### Generelt prisniveau

Prisniveauet er ikke stort anderledes fra Danmark. At dømme efter priserne på menukortet var det generelt lidt billigere at spise ude, men efter skatter og tips er der nok ikke den store forskel alligevel. Jeg synes det generelt var lidt dyrt at handle ind. London er bygget til biler, så når man kun har sit buspas tager man det nærmeste og ikke altid det billigste. Jeg handlede i Loblaws som er en stor kæde i Canada som nok minder om Føtex. Maden på skolen var ikke dyr men bestod mest af fastfood. Selvom man ikke bor på residence kan det betale sig at købe en mealplan. Dels slipper du for at skulle betale med kontanter hele tiden og så sparer du PST skatten. Man skal betale \$ 250, men det skræmmende så hurtigt de forsvinder.

### London og omegn

Selve London er ikke noget at råbe hurra for! Der er én hovedgade i London, hvor alle barerne og restauranterne ligger. Det er ikke helt forkert at sige, at du kun finder studerende på barerne og diskotekerne om aftenen og de er som regel meget unge og let påklædte. Det er helt sikkert en oplevelse at gå i byen i London, men lidt trættende i længden. Til gengæld er der rig mulighed for at opleve østkysten, når man nu har taget den lange flyvetur derover. Jeg kan varmt anbefale NYC, Toronto, Montreal og Chicago. Man kan sagtens komme rundt med Greyhound, men det nemmeste og billigste er, hvis man kan leje en bil, fx med nogle af de andre udvekslingsstuderende. Universitetet arrangerer en tur til Niagara falls for udvekslingsstuderende, men man skal melde sig til i god tid, da der er et begrænset antal pladser. Vi var rigtig mange udvekslingsstudenter, som meldte os ind i en outdoor club. Hvis man gerne vil se den canadiske natur, er det en rigtig god måde, de har alt udstyret og erfaringen, så man behøver ikke være den store vandrer.

## Socialt

Jeg faldt meget hurtigt sammen med de andre udvekslingsstuderende, hvilket ikke havde været min hensigt da jeg tog af sted. Men jeg blev faktisk ret glad for det. Vi havde det virkelig sjovt sammen. Alle er af sted for at opleve noget, så det er nemt at finde nogle at tage til NYC eller Toronto med, hvis det er det man vil. Og så er udvekslingsstuderende utroligt gode til at feste. Hvis man gerne vil have nogle canadiske venner er det en god idé at melde sig ind i nogle af de utallige klubber de har. Hvis du gerne vil gå til en holdsport, har de noget som hedder intramurals, som er små turneringer inden for flere sportsgrene. Man kan både tilmelde sig som hold og som free agent. Efter min erfaring er den bedste måde at komme ind på canadierne, at bo sammen med dem! Jeg valgte at flytte ind i et hus sammen med 5 canadiske piger i stedet for at bo sammen med andre udvekslingstuderende. Vi blev rigtig gode veninder, jeg lærte alle deres venner og kende og vi havde nogle hyggelige barbeques med vores naboer. Ellers er det ikke svært at møde folk i til timerne. Jeg oplevede at canadierne er meget nysgerrige og nemme at tale med.

## Kontaktadresser og - telefonnumre

Name: Rebecca Denby  
Tel: +1 (519) 661-2111 ext.81156  
Fax: +1 (519) 661-3949  
Email: rdenby@uwo.ca