

## Erfaringsrapport: 10 måneder på University of California Santa Barbara

Det er et stort projekt at søge udveksling på UC skolerne, men uden tvivl det hele værd. Jeg har uden tvivl haft et af de bedste år af mit liv på UCSB.

### Forberedelse

Inden man skal af sted skal man have ordnet en masse praktiske ting. Blandt andet skal man have søgt visum, tage en TOEFL test og købe forsikring. Jeg vil klart anbefale at man går i gang med at søge visum i god tid. Det er en langsommelig proces og de amerikanske myndigheder er alt andet end behjælpelige i den sammenhæng. TOEFL testen tog jeg på et test center i malmø. Hvis man ønsker at forberede sig til denne test vil jeg anbefale, at man forbereder sig på selve test formen ved at tage nogle online (gratis) tests.

Når man tager af sted til USA er det naturligvis meget vigtigt, at du har en forsikring, der dækker hele dit ophold. Derfor fik vi anbefalet at tegne en rejseforsikring, og "waive" (opsige) den obligatoriske forsikring igennem UC skolerne. Jeg endte med at tegne en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring, da jeg hørte at den dækkede tilstrækkeligt til at man kunne få den obligatoriske forsikring waivet. Dette viste sig at være EN MEGET DÅRLIG IDÉ for mig!. Jeg vil nedenfor prøve at beskrive mit forløb, og min udlægning af, hvad der skete for mig. Så kan du/i jo selv tage stilling til jeres valg ☺.

Jeg fik revet mit korsbånd over 2.5 måneder før jeg skulle afslutte mit ophold. Jeg så i den forbindelse en specialist, der anbefalede at jeg skulle opereres snarligt. Da jeg kontaktede Europæiske Rejseforsikring ville de ikke dække en sådan operation, da den ikke var akut og den dermed *kunne* vente. Det er således meget vigtigt at være opmærksom på at Europæiske (og andre rejseforsikringer?) ikke er en sundhedsforsikring. Med andre ord, de anser dig som turist og ikke fastboende. Det betyder, at skulle der ske noget, som *kan vente* til du kommer hjem, så dækker de det ikke. Og som jeg forstod det, så kan de også finde på at flyve dig hjem til Danmark, hvis der opstår noget der vil være dyrt at behandle i USA. Jeg vil derfor anbefale at man køber UC's obligatoriske

forsikring og supplerer den op med en rejseforsikring i de perioder hvor man ikke er dækket. Alternativt kan man købe en *sundhedsforsikring*, der dækker hele opholdet.

### **Universitetet og Isla Vista**

Selve universitetet og campus har alt hvad man kunne ønske sig. De har top idræts faciliteter: udendørs tennis baner, kæmpe fitness center, klatrevæg, udendørs 50 meters svømme bassin, nye kunstgræs baner, 4 indendørs idræts haller etc. Der er en boghandel, et kæmpe bibliotek, caféer, coffee shops etc.

Universitet ligger ca. 20 minutter nord for Santa Barbara by i en by, der hedder Isla Vista. De akronym elskende amerikaner kalder det for IV. Det er et fantastisk sted. Det ligger lige ved vandet, og 5 minutters kørsel fra nogle bjerge. Med andre ord er der alle muligheder for at leve et aktivt liv. Hvis man krydrer det med 28 solskinsdage om måneden – ja, så er der jo næsten ingen undskyldning tilbage for ikke at nyde livet.

IV's 'centrum' har alt den klassiske amerikanske universitetsstuderende kunne få brug for. Der er massere af fast food joints, et par liquor stores og diverse minibutikker. Mange af disse madsteder sælger fadøl, og der sidder altid nogle studerende og nyder øl og sol.

### **Undervisere og fagligt udbytte**

Fagligt havde jeg ingen idé hvad jeg skulle forvente inden jeg tog af sted. Jeg havde ikke fast besluttet mig for hvilke fag jeg ville følge, når jeg kom derover. Det kan godt betale sig at kigge på nogle fag. Beslutte en række potentielle fag og følge dem den første uge for derefter at vælge 3. Endvidere vil jeg anbefale at snakke med professorerne omkring de enkelte fag.

Jeg endte med at følge en lang række forskellige fag fra forskellige institutter. Jeg havde et graduate fag på polsci (statskundskab), 3 graduate fag på Pstat (statistik) og 2 undergraduate fag samt 3 graduate fag på Econ (økonomi). For at beskrive niveauet er det meget vigtigt at sondre imellem graduate og undergraduate fag. Undergraduate har et meget lavt niveau i forhold til bachelor studiet i økonomi på KU. Alle graduate fagene var derimod krævende og på et

meget højt niveau. Første quarter fulgte jeg tre graduate fag. Dette krævede en stor indsats, da graduate studerende generelt arbejder ekstremt meget i USA. Til gengæld fik jeg fagligt et meget stort udbytte ved at følge disse fag.

Som eksempel var vi 8 elever og en professor på mit statskundskabs fag. Vi havde 3 timers undervisning om ugen, hvor vi gennemgik 6-8 Ph.D artikler pr. gang. Der er således store krav til forberedelse og deltagelse. At vælge fag er derfor en svær balancegang imellem fagligt udbytte og tid til at nyde IV og Californien i øvrigt. Jeg vil dog overordnet anbefale at tage minimum et graduate fag pr. quarter da det er så givende.

Afslutningsvis kan jeg nævne at jeg personligt havde meget gode erfaringer med følgende fag og professorer:

professor      fakultet

Dr. Hsu      Pstat

R. Deacon      Econ

J.

Birchenall      Econ

**B. Cohen      Polsci**

T.

Bergstron      Econ

Fag                      fakultet

Advanced

statistical

Methods A-C      Pstat

Natural

ressource

economics      Econ

Development

economics      Econ

**International      Polsci**

## **political economy**

Public Finance Econ

### **Bolig**

Jeg havde ikke fundet en bolig inden jeg tog af sted, og jeg vil klart anbefale dette. Jeg tog således derover i god tid, så jeg havde nogle uger til at finde bolig og falde på plads. Det kan sagtens lade sig gøre at finde et sted når man er kommet derover. Led på Craigslist (den amerikanske version af dba.dk – bare meget bedre). Generelt er det meget dyrt at bo derovre. Jeg betalte 1150 dollars (uden forbrug) for en 45 kvadratmeter stor lejlighed. Til gengæld lå den 2 minutter fra vandet og 4 minutter fra skolen.

### **Transport**

Man har ikke brug for en bil i IV. Jeg valgte dog alligevel at købe en, så jeg havde den til at købe stort ind, tage på road trips og til at tage på surf ture. Jeg købte en bil til 4200 dollars og endte med at sælge den til 4100 dollars. Så godt gik det dog ikke fra andre udviklingsstuderende, der tabte mange penge på deres bilkøb. Køb ikke en lemon ☺. Brug tid på at finde den rigtige, men vær opmærksom på risikoen. Hvis du/i køber en bil vil jeg anbefale at købe den på craigslist, da man generelt får meget mere for pengene end ved at købe hos en brugtbilshandler (og kvaliteten er ikke nødvendigvis forskellig). Ellers købte jeg en cykel og et skateboard. Begge er fremragende til transport – dog er der en del skrammer forbundet med at lære det sidste ☺).